

GAMLA HAGALUNDS VÄNNER

Föreningens historia 1995–2011

1995

- Den 17 maj ordnar Erik "Kulan" Wennberg tillsammans med Christer Winblad en träff i Hagalundsparken. Ca 1 000 personer kommer på fyra timmar!
- Föreningen grundas för första gången på initiativ av "Kulan" i samband med att Olle Olssons fru och dotter flyttar ut alla sina tillhörigheter från Olle Olsson-huset den 17 december 1995. Namnet är Hagalunds Vänner (HV). Föreningens första medlemmar är Maj-Britt Arvidsson, Britt Lindeborg, Bertil Löf, Anita Nyman, Anne Maria Packendorff, Gunbritt Persson, Christer Sjögren, Siv Sjöqvist, Tore Sjöqvist, Lena Söder, Agneta Wennberg, Erik "Kulan" Wennberg och ytterligare en person. Någon regelrätt föreningsverksamhet kommer dock inte i gång och ingen formell styrelse utses. "Kulan" är den mest aktiva vid den här tiden.

1996

- "Kulan" har en utställning på Hagalundsskolan i maj och en på Hallen i december.

1997

- En film om Erik "Kulan" Wennberg av Täppas Fogelberg visas i Café Norrköping på tv.

1997–2000

- Föreningen är i huvudsak vilande under den här perioden.

1999

- I september inleder Kent Fernström arbetet med en modell i skala 1:200 av Hagalund. Modellen omfattar de områden som tillhörde Hagalunds municipalsamhälle under perioden 1899–1927. Initiativet är helt och hållet Kents eget. Han har vid den här tiden ingen kontakt med några hagalundare.



2000

- Kent Fernström kommer under våren i kontakt med Erik "Kulan" Wennberg. Nu börjar Kents arbete bli känt även bland en del hagalundare.
- Modellen presenteras i DN under våren i en artikel signerad Martin Stugart. Den artikeln leder till att Stockholms länsmuseum får upp ögonen för Kents arbete.

2001

- Kent Fernströms modell kommer med i tv under våren. Det är ABC-nytt som är hemma hos Kent och gör ett reportage. Även "Kulan" är med i reportaget. Samma reportage visas senare i repris i *Landet runt*, som når hela Sverige.
- I maj ställer Erik "Kulan" Wennberg ut sina hagalundsmålningar på Ulriksdals slottscafé och får en hel del uppmärksamhet.
- Föreningen nystartar efter några år av minimal aktivitet. Det konstituerande mötet hålls den 14 maj, och Kent Fernström väljs till föreningens första ordförande.
- Kents modell av Hagalund i skala 1:200 är färdig och ställs ut på Stockholms länsmuseum med vernissage i juni. Utställningen, som även innehåller hagalundsbilder och verk av Olle Olsson Hagalund, får mycket stor uppmärksamhet. Tack vare utställningen får föreningen många nya medlemmar: vid årsskiftet 2001/2002 är 160 personer medlemmar i föreningen.

- Modellen ställs under perioden oktober 2001–januari 2002 ut på den då nyligen nedlagda Sunnanskolan. Utställningen invigs av kommunstyrelsens dåvarande ordförande Anders Guståv.
- Parallellt med utställningen av Kents modell har ”Kulan” en utställning om sitt Hagalund på Ankaret.
- Medlemsmötena genomförs vanligtvis på Ankaret i Hagalund (till och med årsmötet 2005). Styrelsemötena hålls antingen på Ankaret eller hemma hos någon av styrelseledamöterna.

2002

- Kent Fernströms modell ställs ut på Solna stadsbibliotek under perioden april 2002–december 2003 och väcker återigen uppmärksamhet. Modellen står på plan 1. Många som missat den tidigare uppmärksamheten kring modellen får nu se den för första gången, vilket leder till fler nya medlemmar.
- Medlemmarna bildar arbetsgrupper som samlar in bildmaterial alternativt intervjuar gamla hagalundsbor.
- Erik ”Kulan” Wennberg utses till ”Årets konstnär” tack vare en hagalundstavla.

2003

- Under februari ställer Erik ”Kulan” Wennberg ställer ut hagalundsmålningar på Gröna Stugan i Sundbyberg.
- Kent Fernström avgår som ordförande. Till ny ordförande väljs Tommy Eriksson.
- Föreningen producerar videofilmen *Den levande staden – En film om Hagalunds uppgång och fall*.
- Föreningens webbplats lanseras.
- ”Kulan” genomför mycket uppskattade visningar av diabilder på medlemsmötena.

2004

- Modellen flyttas till Solna kulturskola och visas där under större delen av året. I slutet av året blir den tillfälligt husvill och flyttas upp på Solna kulturskolas vind. Intensivt arbete pågår med att hitta en ny lokal för modellen, dock utan resultat.
- En uppskattad båtutflykt på Brunnsviken med Henrik Waldenström som guide genomförs i augusti.
- Peter Bolin genomför sin första bildvisning på Ankaret i september.
- Medlemsmötena besöks vid den här tiden av ungefär 60 personer. Fler får knappast plats på Ankaret.
- Författaren och medlemmen Hans Söderberg utkommer med romanen *Herkules i Hagalund*.

2005

- Föreningens årsmöte genomförs för sista gången på Ankaret.
- Föreningen flyttar i mars in i en lokal på Banvaktsvägen i Hagalunds industriområde. Lokalen, som är på ca 600 kvadratmeter, ställs till föreningens förfogande av Hagalunds Fastighets AB på synnerligen förmånliga villkor.
- Kent Fernströms modell flyttas från kulturskolans vind till den nya föreningslokalen.
- Bildverksamheten kommer i gång på allvar med Peter Bolin som webbansvarig/bildarkivarie och med Kalle Pettersson som ansvarig för klassbilder.
- I november återupptar Kent Fernström arbetet med modellen efter att ha gjort ett uppehåll på drygt fyra år. Den nya lokalen visar sig vara alldeles utmärkt för modellbyggande. Första utvidgningsprojektet är Hagalunds IP och Rudviken.
- Dåvarande styrelseledamoten Olle Sahlström utkommer med boken *De halva husens stad – En berättelse om Hagalund*. Den uppmärksammas bland annat med en stort uppslagen artikel i Svenska Dagbladet och med ett inslag i ABC-nytt i november.

2006

- Föreningen fyller fem år (räknat från nystarten 2001), och firar detta med ett påkostat medlemsmöte. På programmet står utfärd med dubbeldäckad museibuss till det nyöppnade läns museet i Sickla och därefter middag (oxbringa med rotmos) med underhållning av trubaduren Ivan Dittmer i föreningens lokal.
- På hösten genomförs ett besök på Stora Frösunda. Hagalund avstreckades en gång från Stora Frösundas marker, vilket innebär att stadsdelen har sitt ursprung där.
- Modellen utökas kraftigt under året med nya områden.
- Föreningen anskaffar en begagnad projektor i gott skick för bild- och filmvisning.



2007

- Föreningen byter namn till Gamla Hagalunds Vänner (GHV) för att tydligare markera att föreningens intresseområde är stadsdelen Hagalund under perioden 1890–1970.
- Modellen ställs återigen ut på Solna stadsbibliotek, nu i en utökad version jämfört med förra visningen på biblioteket. Utställningen varar i tre månader (juni–september).
- Föreningen inrättar en modellfond för att ge medlemmarna möjlighet att på ett enkelt sätt stödja Kent Fernströms arbete. Under åren har många frikostiga bidrag inkommit den vägen.
- Föreningen återuppväcker i augusti spårvägslinje 15 och gör en utfärd på Djurgårdslinjen med ett autentiskt skyltat tåg. Tåget framförs av vår medlem Ingvar Puke med vagnar som samtliga gått på linje 15.
- Föreningen visar flera uppskattade filmer i föreningslokalen, inte bara om Hagalund utan även om t.ex. spår-vagnar.



Här ses vårt utfärdståg på Djurgårdsvägen, framfört med säker hand av Ingvar Puke.

2008

- I april tar föreningen ett nytt initiativ genom att anordna en visning av Hagalunds kyrka i kombination med en vandring längs flertalet av de bevarade byggnaderna i Hagalund. Evenemanget, som i första hand vänder sig till personer som inte är medlemmar, annonseras i DN och på affischer och lockar ca 60 deltagare.
- Årets stora begivenhet är ett besök i Hagaparken i augusti med Henrik Waldenström som guide i kombination med visor av Ruben Nilson i Silvertältet. Arrangemanget genomförs i samarbete med Ruben Nilson Sällskapet.
- Hagalunds Fastighets AB säljer samtliga fastigheter till Humlegården Fastigheter AB i december. Föreningen får vara kvar i lokalen på ungefär samma villkor som tidigare.
- Kent Fernström inleder på hösten en utvidgning av modellen med de äldre delarna av Råsunda.



2009

- Tommy Eriksson avgår som ordförande i samband med årsmötet. Till ny ordförande väljs Anne Utter.
- Kent Fernström inleder arbetet med en ny modell av centrala Hagalund i skala 1:100 ("torgmodellen"). Denna modell visas på Solna stadsbibliotek under hösten.
- Den äldre modellen i skala 1:200 får en välbehövlig uppfräschning.
- I september genomför föreningen en bussutfärd i spårvägslinje 15:s spår. Eftersom nästan en tredjedel av föreningens medlemmar vill åka med måste evenemanget genomföras under två kvällar samma vecka. Vår medlem Ingvar Puke är bussförare.
- Det traditionella julmötet i december lockar 120 deltagare, vilket är deltagarrekor.

2010

- Vandrings på Norra begravningsplatsen under ledning av Karl-Axel Björnberg i maj.
- Ett samarbete mellan Solna hembygdsförening, Ett levande Hagalund och Gamla Hagalunds Vänner resulterar i en bok, *Hagalund 300 år*, och en utställning med samma namn. Boken trycks i 4 000 ex., och utställningen visas under hösten på Solna stadsbibliotek.
- Kent Fernström fortsätter arbetet med modellen i skala 1:100 som visar Hagalunds torg. Modellen omgestaltas under året till vinterskrud och ska visa brytningen mellan det gamla och det nya Hagalund.
- I slutet av året inleder Kent arbetet med en tredje modell av Hagalund efter en beställning av Lena Olsson-Petrén och Olle Olsson Hagalund-museet. Denna modell är i likhet med den andra modellen i skala 1:100 och visar Furugatan och Spetsgatan som de såg ut innan rivningarna kom i gång i slutet av 1960-talet.
- Föreningens webbplats får efter sju år ett helt nytt utseende. Eftersom webbplatsen är föreningens främsta ansikte utåt får denna förbättring positiv respons.

2011

- Kent Fernströms tredje modell (Furugatan/Spetsgatan i skala 1:100) ställs ut på Olle Olsson Hagalund-museet.
- Föreningen firar tioårsjubileum i maj med besök på Durgo, Hagavägen 22 (Villa Hagsäter), Hagavägen 24 (gamla stationshuset) och Olle Olsson Hagalund-museet. Efteråt serveras en buffé med rostbiff i föreningens lokal. Detta är det sista mötet som genomförs i lokalen på Banvaktsvägen.
- Föreningen blir efter sex år uppsagd från lokalen på Banvaktsvägen med utflyttning i slutet av maj. Efter en tid av ovisshet ställer Humlegården Fastigheter AB en något mindre lokal på Industrivägen i samma kvarter till föreningens förfogande.
- I september gör föreningen ett besök i vattentornet, där Rosie Björkman berättar om sin verksamhet. För en del av medlemmarna är det första gången de är inne i tornet.
- Antalet medlemmar den 31 oktober är 304.



GAMLA HAGALUNDS VÄNNER